

# Zeddam in Beeld en Verhaal

Deze titel van de website roepen vanzelf vele jeugdherinneringen op bij een oud-Zeddammer, nu reeds 38 jaar wonend in het hartje van de Achterhoek, te weten in Ruurlo.

Laat ik beginnen met mij voor te stellen:

Ik ben de 4<sup>e</sup> zoon van Johan Mulling, de melkboer en woonde vroeger aan de Oude Doetinchemse weg naast van Ditshuizen.

Mijn naam: Wilfried Mulling.

Om te beginnen wil ik het verhaal van de familie Mulling wat verder uitbreiden.



Hier ziet u mijn opa en oma in de Dorpsstaat ter hoogte van Hotel Bielevelt - later Aaldering. Mijn opa - Johannes Mulling - was getrouwd met Aleida Lenting en woonden aan de Benedendorpstraat no 19.

Hij was melkboer en had daarnaast een kolenhandel.

Op de achtergrond zie je het huis van Gerritsen de molenaar en het huis waar later Jan Kuster zijn bloemenwinkel - en ook nog een tijdje een cafetaria - had.

Twee zoons van hen zijn priester geworden bij de congregatie van het H.Hart. Heerom Antoon heeft jarenlang les gegeven in Grieks en Latijn en Heerom Bernhard is naar de missie in Argentinië vertrokken, alwaar hij ook os overleden. Zijn hutkoffer is nog in mijn bezit.



Heerom Antoon



Heerom Bernhard

Mijn vader - Johannes Wilhelmus - trouwde op 11 augustus 1938 voor de wet met Aleida Catharina van der Heijden uit Beek en op 18 augustus 1938 voor de Kerk. Hun huis stond aan de Oude Doetinchemseweg 19. Bouwkosten: fl. 3.200,--  
Zij kregen samen 11 kinderen, eerst 7 jongens en daarna 4 meisjes, waarvan de eerste - Maria - vlak na de geboorte is overleden.



Links mijn vader, rechts mijn opa met de hondenkar, waarop de melk voor het huis in de Dorpstraat.



Zijn ouderlijk huis in de jaren 1950, waar tante Dina een kruidenierswinkel had.

Op de website [www.zeddam.info](http://www.zeddam.info) staat een familiefoto (niet compleet) van ome Gerrit Mulling, de postbode. Daar missen we Bennie, Tonnie en Ruud.

Hier volgen 2 complete familiefoto's van ons gezin:



Achterste rij (van links naar rechts):  
Tonnie, Jo, Wilfried, Theo,  
Midden: Laurens, André en Alfons  
Voor: Annelies, Vader, Marian, moeder en Irmgard.  
Datum: augustus 1955



Achterste rij (van links naar rechts):  
Theo, Laurens, Alfons, Tonnie, André, Jo, Marian  
en Wilfried  
Voor: Irmgard, vader, Annelies en moeder.  
Datum: 18 augustus 1963 (b.gel.v. 25-jarig huw.)

Mijn vader is tot aan zijn pensionering in 1976 melkventer geweest in Zeddum. Hij werd opgevolgd door mijn broer André.  
 Hier een paar foto's van hen, gemaakt aan de Koningsweg in 1962:



Jan Mulling en André met de melkkar getrokken door Nelly



André tapt de "losse" melk

Andere herinneringen liggen bij de Oswalduskerk.

Zoals de St.Bavo uittorend boven de stad Haarlem, zo is de Oswalduskerk een bakermat in zijn omgeving.

We herinneren ons pastoor Braam, kapelaan Borghuis, meester Harterink als dirigent van het Kerkkoor en het Jongenskoor, waarin mijn broer Alfons menige solo heeft gezongen op hoogtijdagen.



Twee uitgaven van Verheggen's Bazar ±1958



Ontvangen van pastoor L. Braam (1958)

Het interieur van de kerk was totaal anders dan heden ten dage. Achterin tegen de toren was het koor, waar ook het orgel was geplaatst. De plaatsen in de banken werden toendertijd verpacht, waarbij diverse tarieven werden toegepast (afhankelijk van zicht op het hoofdaltaar) en de kerk zat meestal stampvol.

De zijmuren bij de kruiswegstaties waren tot de onderkant van de ramen betegeld, terwijl op het priesterkoor - afhankelijk van het jaargetijde of de dienst - gekleurde gordijnen hingen.

Voor een impressie zie bijgaande foto's:



Op deze foto is heerom Antoon Mulling de voorganger. Achter hem - met wat kalend hoofd - is één van de paters Verheij (van de Bosweg naast Pim Ising, de boswachter) Rechts vooraan ben ik zelf als acoliet. Bij welke - feestelijke - gelegenheid deze foto gemaakt is, is mij niet meer bekend.

De foto hiernaast is genomen in 1961 bij de huwelijksinzegening van mijn nicht Ria (van ome Gerrit) met Leo Helmes.

Rechts voor in de 1<sup>e</sup> bank zie je tante Hannah en ome Gerrit.

Mijn zusjes Annelies en Irmgard waren de bruidsmisjes, terwijl - traditioneel - Heerom de mis deed.



Andere herinneringen liggen bij de lagere school en de scouting.

Mijn schoolleven begon op de "bewaarschool" bij zuster Stephanie in de vroegere meisjesschool bij de Padevoort. In de eerste klas van de lagere school hadden wij jufvrouw Metternich uit Ulft als juffrouw. Zij bracht vaak een gitaar mee. Daarna volgden enige jaren met meester Harterink, onderbroken wegens ziekte met jufvrouw

Schenning uit Azewijn (later woonde ze in Zeddam aan de Schapenweg) als vervangster. Uiteindelijk probeerde meester Verbeek ons verder klaar te stomen voor onze middelbare schoolleven. Hierbij een tweetal foto's van juni 1955, waarvan 1 reeds op uw site.



Deze en de volgende foto zijn genomen op het voetbalveld van Zeddam tijdens een sportdag in juni 1955.

Op de achtergrond rechts is de toenmalige kleedaccommodatie te zien.

Links op de achtergrond schuren van de boerderij van Tervoert (thans de Heereboer).

De toegang naar het voetbalveld was toen een smal pad naast en achter de toenmalige huishoudschool (nu de toegang naar de blokhut van de Scouting).

Zoals bekend: jufvrouw Lankhorst, meester Mensing, meester Verbeek, "meester" de Moor en meester Kock.

Op deze foto is het elftal van mijn toenmalige 6<sup>e</sup> klas te zien.

Voorste rij (van links naar rechts):

Henkie Freriks, Jan Vriezen, Johan Boss, Jopie Fielt en Guido Schenning.

2<sup>e</sup> rij (van links naar rechts):

Bertus Menting, Frans van Schriek, Theo Onstein, Henkie Gasseling, Theo Kleinpenning en (Wim ?) Meijer.

Andere klasgenoten waren onder andere Rudi Palm, Loetje Krachter, (Jan ?) Leuverink, Rein Hulkenberg, Henkie Timmermans, Jan Slebusch, Fons Braam en Arnold Giezen.



Hiernaast een foto uit 1952, genomen tijdens een zomerkamp in Harreveld.

Op de voorgrond zien we Toon van Schriek met daarachter mijn persoon. Rechts vooraan is Piet Verheggen te herkennen.

Op de achtergrond zien we in het midden "Balou" Kleinpenning en rechts "Chiel" Lanke.

Onze Akela was toendertijd jufvrouw Ariens, die bij de familie Westrop aan de Vinkwijkseweg op kamers was.

We kampeerden toen in de boerderij van de Stichting in Harreveld, waar ook dit zwembad was.



Ter afsluiting:

Mijn Beeld en Verhaal van Zeddam is vrij intensief tussen 1948 en 1955, mede omdat ik in die tijd bijna dagelijks mijn vader hielp bij het bezorgen van de melk door heel Zeddam. Beelden van de straten, huizen en hun bewoners lopen als een film door mijn gedachten.

Daarbij komen allerhande verhalen en wetenswaardigheden weer boven drijven. Helaas, we kunnen er geen opnamen meer van maken. Tot slot nog een paar ansichtkaarten en gedeelten van de Topografische Kaart 40 West uit 1949.



Een kaart met foto's uit 1900 en 1966, waarop het huis van mijn opa op de voorgrond rechts. Het voorhuis is rond of na 1913 opnieuw opgebouwd, hetgeen te herleiden is uit de toepassing van een spouwmuur. Er naast zien we hotel Kleinpenning. Tegenover het huis van mijn opa was een plein met de dorpspomp en daarnaast de oude openbare school.



Op de kleine foto rechtsboven zien we August Gerritsen van de maalderij in de Benedendorpstraat.



Hiernaast het interieur van hotel Kleinpenning in de 60er jaren.



Een kleurrijke kaart van Zeddam rond 1990, waarop het oude Sydehem.



Gedeelte topografische kaart uit 1949



Zelfde kaart.



Detail van Zeddam toendertijd.



Nog enkele "wist je datjes":

- kaper Bronkhorst is vlak na de oorlog zijn zaak begonnen in het oude parochiehuis; in het begin van de 50er jaren is zijn zaak aan de Bovendorpstraat gebouwd, samen met de winkel van mevr. Keurentjes en slagerij van Bergen.
- de oude blokhut van de scouting achter de toenmalige huishoudschool was een ontwerp van de gemeentearchitect Wiet Rutten.
- de mobiele asfaltfabriek bij het zandgat wordt verantwoordelijk gehouden voor de tri-verontreiniging in het grondwater, waarvoor aan de Oude Eltenseweg nabij het pompstation een sproeiinstallatie is gebouwd.
- op hotel Alderink zat vroeger Bielefelt. Die had toen een echte kegelbaan en aan de Dorpstraat hadden de dames Bielefelt toendertijd een hoedenzaak.

Hier wil ik mijn relaas beëindigen, ondanks de vele herinneringen, in de hoop en verwachting u een positieve bijdrage te hebben geleverd. Wie weet, misschien .....



Wilfried Mulling, Ruurlo;